

Pionierswerk van Bob Venus

In deze nieuwsbrief leest u over het werk van Bob Venus, pionier, zinzoeker en kunstenaar.

Coming up:

- 12 oktober: Losing my religion
- Kerk van Gebroken Mensen – on tour
- Experiencenights

Terugblik afgelopen seizoen

Activiteiten die hebben plaatsgevonden:

- **Een borrelavond** om elkaar te leren en kennen en meer over het pioniersproject te horen;
- **Een inspiratiemiddag** voor jeugdwerkers met als doel: elkaar inspireren. Deze bestond uit workshops, lezingen en bijzondere ontmoetingen.
- Ik heb zo'n twintig **contactmomenten** gehad met jongeren. Gesprekken waarin we één op één hebben nagedacht over God, de kerk, zoeken etc. Het is fijn om hierin een luisterend oor te kunnen zijn.
- **De kerk van gebroken mensen** is gebouwd. Meer hierover leest u hieronder. Zie ook de bijlage om te zien wat dit project doet met mensen.
- Ik heb **mogen spreken** bij jeugdgroepen binnen de GKv en heb daar over mijn werk verteld.

De kerk van gebroken mensen

[De Kerk van Gebroken Mensen](#) is een mobiele kerk, gemaakt op een platte kar. De kerk is opgebouwd van zo'n 350 bierkragen waar men aan de buitenkant een kaarsje kan aansteken. In de kerk krijgen de bezoekers d.m.v. een beamerschermbijzetting verhalen te horen over twijfel, afwijzing, verlies, gebrokenheid, vraagtekens bij/over God etc. Alles is welkom in onze kerk van gebroken mensen. De eerste tryout was een groot succes en een kleine maand later stonden wij ermee op het gracelandfestival waar zo'n vierhonderd mensen dit project bezochten en het veel losmaakte.



Contactgegevens:

Bob Venus

Tel: 0636326086

Mail: ikpionier@gmail.com

www.fb.com/WijZinzoekers

De agenda voor 2019!

12 Oktober – Losing my religion

Losing my religion is een avond waarbij kerklozen, gelovigen en zoekers hun verhaal doen. Een terugblik op hun (christelijke) jeugd en de kerk waar zij naartoe gingen. Wat nemen ze mee? En wat hebben ze achter gelaten. Gastspreker deze avond is Rikko Voorberg. Los van Rikko doen er ook verschillende jongeren hun verhaal. Het belooft een interessante avond te worden voor iedereen die in het proces van kerkverlating zit of worstelt met geloven. Ook biedt de avond inzichten over hoe je met zo'n proces omgaat, als ouder of betrokkene. Iedereen vanaf 18 jaar is welkom. Geef je op voor 8 oktober via de facebook van WijZinzoekers of stuur een mail.

Locatie: Kasteel 't Hammetje

Adres: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen (naast Amersfoort Vathorst).

De avond is gratis. Een vrijwillige bijdrage is gewenst.

Tip: Ook leerzaam voor ouders die kinderen hebben die een andere weg (zijn ge)gaan!

Voor meer informatie: <https://www.youtube.com/watch?v=1i85Il7R3qo&feature=youtu.be>

Kerk van gebroken mensen – On tour

De komende weken gaan wij op tour door Amersfoort. Meer informatie volgt. Denkt u nou: Hey ik weet nog wel een plek om met de kerk van gebroken mensen te staan, neem gerust contact op. Ik denk graag mee.

Experiencenights

Vorig jaar las ik een artikel over [een spiritueel tekort](#) wat ontstaan is binnen de vrijgemaakte traditie. Dat deed bij mij de radartjes draaien en ik dacht: 'Misschien mag ik hier iets in betekenen.' Naast mijn werk als pionier ben ik al jaren actief als kunstenaar op verschillende festivals en laat ik mensen door middel van experiences de reis maken van het hoofd naar het hart. Wat zou het toch mooi zijn als ik al deze creaties ook zou kunnen aanbieden voor jeugdgroepen/soos's van de GKv. Goed nieuws: Over een drie maanden zijn hiervoor de voorbereidingen klaar en wordt 'de Eemlandhoeve' in Bunschoten omgetoverd tot een experiencenight. Meer informatie volgt.

WijZinzoekers facebook.

We zijn online! En ook de website komt eraan. Meer info volgt.

Het zou enorm helpen als u deze pagina zou willen delen. Hoe meer likes, hoe groter het bereik. Kijk op: www.facebook.com/WjZinzoekers

Ik hoop in het nieuwe jaar ook op uw steun.

Vrolijke groet,

Bob Venus